



## Genootschap van Vrienden van de HALO

9<sup>e</sup> Jaargang, nummer 2, oktober 2009

Na enige stilte is hier dan een volgende nieuwsbrief. Het bestuur is inmiddels al hard aan het werk voor het honderdjarige jubileum van de HALO.

Zelf keken we eens terug naar het 90-jarig bestaan, lazen we met veel plezier in ons boek en we hebben genoten van de bijeenkomst Meet en Greet. En nog meer van onze bijeenkomst Meet en Greet van het afstudeerjaar 1958 (1959 toen ging de academie van 3 naar 4 jaar).

### DE NIEUWSBRIEF

Altijd leuk als oud-studenten reageren op onze Nieuwsbrief.

Hier Jan Wentzel aan het woord:

Dag Henk,

Vandaag je nieuwsbrief ontvangen en maar meteen reageren. Graag blijf ik op je verzendlijst staan. Grappig vond ik het interview dat jullie (Jan en jij) elkaar afnamen. Als je na zoveel jaren achterom kijkt en je hebt een werkzaam leven gehad, dan heb je toch wel heel veel dingen meegemaakt en ondernomen. En de band met je werk blijft ook later nog bestaan, als je prettig gewerkt hebt.

Op de baan die Jan in 1967 aan de HALO kreeg, heb ik op verzoek van Rijsdorp/Kramer ook gesolliciteerd. Mijn atletiekprestaties lagen daar waarschijnlijk aan ten grondslag. Maar dat Jan met zijn atletiekachtergrond uiteindelijk de baan kreeg, vond ik helemaal vanzelfsprekend. Achteraf heb ik daar nooit spijt van gehad, want in Apeldoorn werd ik 1977 conrector aan mijn oude HBS met zorg voor de complete Atheneumafdeling en belast met alle organisatorische zaken van de school. Een baan die mij op het lijf was geschreven en die ik 23 jaar met veel plezier heb vervuld. En dat is iets wat ik iedereen gun: met plezier werken tot en met je laatste werkdag en daarna in goede gezondheid nuttige en leuke dingen doen.

Maar laten we afspreken dat we in 2012 verder praten!

Groeten, ook aan Jan,

Jan Wentzel (examen 1961).

Oh, ja! Doorgaan met de nieuwsbrief.

### Nog eens “Het boek”

Ja als je dan bezig bent met de Nieuwsbrief dan lees je nog wel eens een stukje uit het boek “Vliegt de tijd of vliegen wij”. Het probleem is dan wel dat je steeds wil doorlezen. Er staan zoveel leuke stukken en reacties in dat je niet kan stoppen. Hieronder een heel klein stukje uit het boek.

#### Het waterkamp.

Het waterkamp, oorspronkelijk alleen zeilkamp, is samen met de introductieweek, de ‘Intro’, nog een erfenis van de helaas overleden studentenvereniging Forcial.

De locatie is, gedurende de tijd dat het kamp onder de verantwoordelijkheid van de HALO georganiseerd is, altijd dezelfde geweest; een prachtige boerderij in Oppenhuizen, een dorpje vlak onder Sneek.

En wat te denken van het verhaal over de ‘goede’ oude tijd met de ‘prachtige’ kleding en de wijze waarop we moesten werken. Maar een ding is zeker; we hebben genoten al heb ik nu nog soms pijn in mijn rug van de paardenharen matten en de koprollen op het beton.

### HALO 1958 -1961

Groene pofbroekjes hadden we, van katoen, met drie witte knopen aan weerszijden.

Daarboven droegen we een tricot sportshirtje, de voorloper van de huidige polo met daarop het Halo-embleem en dan hadden we ook nog een groen trainingspak. We voelden ons echte

sportstudenten. Alhoewel een echte academie was er niet. We turnden in het gymzaaltje van de Nutsschool, sprongen over paarden en kisten op paardenharen matten en verkleedden ons in de kleedkamers van het schooltje, waar ze van douches nog nooit hadden gehoord. We wurmden ons langs gillende spelende kinderen over de speelplaats van deze lagere school, onze scooters en brommertjes aan de kant geparkeerd. Zwemlessen vonden aan de andere kant van de stad aan de Mauritskade plaats, waar Braamzeel ons salto's liet draaien en met satanisch genoeg toekeek, hoe ieder meisje haar badpak verloor bij de valduik van de hoge. Voor bewegingsscholing moesten we naar de studio van lange Jan Van As, waar de jongens voor ons tamtanden, terwijl wij vage ritmische pasjes uitvoerden, daarna was het weer terug naar de diverse lokalen.

Bijdrage: Pien Lemstra

#### MEET AND GREET

Op 5 juni was er een gezellige bijeenkomst in de soos van de Academie. Oud studenten raakten in geanimeerde gesprekken met hun oud-docenten. Een initatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Vooraf was er nog een bijzondere bijeenkomst. Studenten uit de periode 1955-1958 (1959 de opleiding ging van 3 naar 4 jaar) hielden op het strand bij Friends een gezellige reünie en een etentje waarbij ook hun partners bij waren. Een idee van Frans Rondel waarvan we alleen maar kunnen zeggen: doe het ook eens met je oude maatjes want het was en is fantastisch leuk.



## FINANCIEN

Van de penningmeester:

Na de laatste oproep van Henk, hebben in mei en juni 45 leden alsnog hun achterstallige contributie betaald, omdat ze graag verbonden willen blijven aan het Genootschap van de Vrienden van de Halo. **KLASSE!!!!**

Per 1 september 2009 hebben we 189 betalende leden, waarvan er reeds 134 betaald hebben t/m de volgende reünie in 2012. Het genootschap heeft na de laatste reünie veel verlies geleden, maar op dit moment hebben we gelukkig weer rond de € 20.000. Geld dat we niet meteen nodig hebben zetten we uiteraard door op een renterekening.

Wie nog niet betaald heeft t/m 2009, graag storten vóór 15 november.

Zoals al eerder vermeld is de contributie ook voor 2009 € 13.

Betaalde je t/m 2007, dan is € 55 voldoende t/m 2012

Betaalde je t/m 2008, dan is € 44 voldoende t/m 2012.

Betaalde je al t/m 2009, dan is € 30 voldoende t/m 2012

**Rekening 178675 tnv GVVDH te Den Haag.**

Zorg altijd dat je voor en achternaam op het betaalafschrift staan, anders is het niet terug te vinden van wie de betaling was.

Bij vragen over betalingen mag je altijd bellen 06-11326989 of mailen [bij@xs4all.nl](mailto:bij@xs4all.nl) naar Maja. Wat de contributie voor 2010 zal zijn wordt in de (bestuurs)vergadering van oktober bepaald.

Zoals al eerder gemeld gaan we meer activiteiten plannen tussendoor tot de volgende reünie en we hopen dat jullie ook oud klasgenoten enthousiast maken om (weer) lid te worden en te komen naar de activiteiten en/of naar **de reünie op 15 september 2012**

### *Interview.*

Op 17 september 2009 was er één van de vele gebeurtenissen in ons land die de krant niet haalde, maar voor betrokkenen toch veel betekende. Nico Sprey droeg op die dag het commando van de L.O.- en Sportorganisatie van de Landmacht over. Het was bijzonder omdat Nico de laatste was van de bijna 30 sportofficieren die op de HALO zijn opgeleid. De eerste, Luc van der Wee, was ook nog aanwezig, intussen 80-jaar en mijn eerste leerling die met pensioen ging. Ver voor ikzelf zover was. (*Henk.*)

Zij begonnen in het tweede studiejaar om een unieke kans tot een goed einde te brengen. Daarmee werd de gedachte van hun toenmalige commandant Karel de Wijk, om de lichamelijke opvoeding en de sport in het leger op een hoger plan te brengen ten uitvoer gebracht. Dat het gelukt is blijkt alleen al uit het feit dat het intussen een zelfstandig dienstvak is geworden en bij vrijwel alle activiteiten in de landmacht een rol speelt. Een geweldige prestatie van vooral afgestudeerde HALO-ers, die natuurlijk zeggen dat zij dat niet alleen gedaan hebben, maar toch....!

Wat wel blijft verbazen is dat onderdelen van de krijgsmacht nog steeds zelfstandig optreden op dit terrein. Daar zou nog veel winst behaald kunnen worden. Ook bij Luchtmacht en Marine zijn velen opgeleid volgens de zelfde succesvolle formule, zij het minder in getal. Maar dat zal wel de bekende domeinbescherming ten grondslag hebben.

Als student waren deze officieren vrijwel zonder uitzondering succesvol en ook daarna timmerden zij behoorlijk aan de weg.

Velen bleven tot het eind van hun diensttijd (55 jr) en hebben daarna een actief leven in een vrijwilligers functie gehad.

Sommigen traden uit het leger en vonden een bestaan in de burgerwereld. Onze oud-docent Ed van Breukelen was één van hen, en bijvoorbeeld ook Ben Verkerke die directeur van NOC\*NSF en CIOS Overveen werd. Zo ook Jan Kasper. Hij was één van de genodigden bij de overdracht. We hebben de gelegenheid aangegrepen om met hem een interview te houden.

Jan van Heek en Henk Mijnsbergen.

### **Het interview met Jan Kasper.**

*Vraag: Hoe oud ben je nu ?*

64 jaar. Geboren 21 maart 1945 te Utrecht

*Vraag: Wanneer heb je op de HALO gezeten ?*

1969-1972 (zij stroomden in het 2<sup>e</sup> jaar in)

*Vraag: Hoe ben je aan je eerste baan gekomen en waar?*

Via militaire dienstplicht lichting 65/5 en de SROI te Ermelo. Direct na het vaandrigexamen was de voorwaarde om als LO/Sportofficier KL opgeleid te worden, dat een KVV

( kort verband vrijwilliger ) contract getekend zou worden voor een periode van 4 jaar.

Opleiding (8 maanden ) tot LO/Sportofficier op de SMLO te Hooghalen.

Na de opleiding geplaatst als Sportofficier op de Generaal Winkelman kazerne te Nunspeet en later op de Prinses Margriet- en Willem de Zwijgerkazerne te Wezep.

Omdat het KVV-contract in 1968 zou eindigen, volgde ik de opleiding tot ambtenaar recreatie en sport te Zwolle.

In 1969 samen met vriend en collega Wil Maaswinkel aangewezen om de opleiding aan HALO te volgen.

Na het behalen van het examen M.O.Lichamelijke Oefening werden we door de Opper Officier personeel benoemd tot docent aan School Militaire Lichamelijke Oefening.

Met Wil Maaswinkel als hoofdinstructeur en andere collega's van de SMLO van Hooghalen verplaatst naar Ossendrecht waarbij de naam van het Opleidingsinstituut gewijzigd werd in OCLO ( Opleidings Centrum LO ). In 1976 benoemd tot Hoofd LO/Sport van de Koninklijke Marechaussee.

Gelijktijdig met het aanvaarden van deze functie, werd ik op voordracht van de NSF door de KNVB gevraagd Hoofd Opleidingen te worden. De aanvaarding daarvan was de reden van mijn vertrek bij de KL.

*Vraag: Hoe is het verder gegaan ?*

Na Defensie volgde de tijd als Hoofd Opleidingen en Manager Technische Zaken bij de KNVB.

Hoofdtak was het opzetten van de vrijwilligers opleidingen en reorganisatie van de trainersopleidingen. Door het ontbreken van een Technisch Directeur in die periode werden deeltaken van een dergelijke functionaris ook aan mij toebedeeld.

In 1986 werd ik gevraagd voor de functie van Algemeen Directeur bij FC Twente. Die baan, met Kees Rijvers als coach, heb ik twee jaar uitgeoefend en heb daarna, op verzoek van de voorzitter van FC Twente, een functie aanvaard in de directie van zijn tuinmeubelbedrijf. Taken verricht in de Hartman Groep BV: Dir. PZ , Internationalisatie – Spanje, Engeland en Argentinië- , Directeur Diversificatie en de vuilnisbakkendivisie opgezet.

De hele tijd bij de Hartman Groep was ik ook secretaris in het Dagelijks Bestuur van FC Twente.

In 1995 heeft het bestuur betaald voetbal van de KNVB me gevraagd manager Technische Zaken te worden.

Na Euro '96 werd ik gevraagd als Algemeen Directeur bij AZ in Alkmaar.

De opbouw van AZ en de voorbereiding van de bouw van het nieuwe stadion waren belangrijke facetten van deze taak.

In 2004 heb ik de functie aanvaard van Adjunct Directeur Internationalisatie DSB Bank en Directeur DSB Duitsland.

