



GENOOTSCHAP VAN VRIENDEN VAN DE HALO

13^e Jaargang, nummer 3, september 2014

Inhoud:

- M & G
- Het Genootschap gaat op de schop.
- Berichtjes
- Halo open 2014
- Interview Stanley

Meet & Greet.

19 september vanaf 17.00 uur is de volgende Meet & Greet. Een gezellig gesprek, netwerken, hapje en drankje. Het voorlaatste jaar aan de Laan van Poot is begonnen. Alle oud-studenten zijn van harte welkom. Noteer de datum.

Het Genootschap op de schop.

Sinds de oprichting in 1999 heeft de formule gewerkt. Maar het nieuwe bestuur wil meer. We, de nieuwe bestuursleden, willen er veel meer dan tot nu toe een gemeenschap van mensen met dezelfde Halo-“roots” van maken. Oud-studenten van de Halo die verder gaan dan alleen het bezoeken van reünies of deelname aan andere activiteiten.

De eerste stap is die naar een eigen organisatievorm. De Stichting Vrienden van de Halo heeft altijd ruimhartig een plaats geboden in haar rechtsvorm en daar is het bestuur dankbaar voor. Maar een eigen Stichting is toch de stap naar volwassenheid.

Daarnaast wordt de organisatie helderder, door een duidelijker en moderner beheer. De nieuwsbrief kan levendiger en beter, de website verdient een update.

Verder wordt gebrainstormd over de manier van het praktisch steun bieden aan de leden van de club door het aanleggen van een database met kwaliteiten en specialismen van degenen die willen deelnemen met de bedoeling elkaar te helpen zoals het in een gemeenschap van genoten betaamt. De stichting X (misschien met een nieuwe naam) bemiddelt daarbij en brengt halo-ers bij elkaar.

Concreter is de ontwikkeling op dit moment nog niet. Maar wel is duidelijk dat “wij” er veel zin in hebben. Ook hierin is de Stichting Vrienden van de Halo een echte vriend, want zij stellen een startbedrag beschikbaar voor de ontwikkeling.

Spoedig volgt er meer.

Berichtjes.

Nieuw.

Het gaat snel in moderne organisaties. De Haagse Hogeschool heeft al weer een bestuurlijke reorganisatie achter de rug en dus zijn er mutaties in de personele bezetting.

Er zijn nu onder het College van Bestuur, met de nieuwe voorzitter **L. Geluk**, zeven faculteiten en één Academie. De Halo is ondergebracht bij **Gezondheid, Voeding en Sport**.

En daarmee dus, net als lang geleden, weer terug in de “medische” hoek. Meer op www.hhs.nl.

Directeur van de faculteit is **S (Son). L.F. Burgers – Geerinckx, MHA**. De nieuwe opleidingsmanager van de Halo is oud – student **Elly Taal** (afgestudeerd in 1990). Het bestuur van het Genootschap wenst beide dames van harte een glanzende loopbaan toe. **Willem Looije**, waaraan we nog nauwelijks gewend waren, is nu opleidingsmanager van Bewegingstechnologie in dezelfde faculteit als de Halo. Hem en **Emiel Haak**, de vorige leider van de Halo, dankt het bestuur zeer voor de kortdurende maar zeer prettige samenwerking.

Reünie afstudeerjaar 1975.

Een toevallige ontmoeting leidde tot het idee om 40 jaar na dato een reünie van een herenklas, afgestudeerd in 1975, te organiseren. Zodra de andere klassen uit dat jaar dat hoorden wilden zij meedoen. Op dit moment zijn er meer dan 100 mogelijke deelnemers. Voor belangstellenden staan de gegevens en de voornemens op hun website www.halo-1975.nl.

Sportgeneeskunde erkend specialisme.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde VSG was al vanaf eind 2010 bezig om sportgeneeskunde als medisch specialisme erkend te krijgen. Op 8 april 2014 was die erkenning een feit. Vanaf 1 juli heeft de titel sportarts een wettelijke status en daardoor is de positie van de sportarts gelijkwaardig aan die van andere medisch specialisten. Een behandeling door een sportarts valt vanaf 1 januari 2016 in het basispakket van de zorgverzekeraar. Dat is volgens sportarts Jessica Gal zowel voor de sporter als voor de sportarts een enorme vooruitgang. Voor directeur Anja Bruinsma van de VSG zit het werk er met de erkenning niet op: “Integendeel, dit is een enorme uitdaging. We komen in een nieuwe wereld met allerlei nieuw vragen.”

Nieuwe Mauritskade

Hans (Caesar) van Os, oud-student en actief in Haagse kringen, kocht een aantal jaren geleden het zwembad aan de Mauritskade, waar vele Halo studenten (lang geleden) hun zwemlessen tussen het publiek mochten ontvangen. Hij verbouwde het en later werd het afgebroken. Intussen is het in volle glorie herrezen. Op de link www.cineacdenhaag.tv/ staat een interview met Hans toen hij ondernemer van de maand werd.

Onderzoek.

Wim Haverkorn, afgestudeerd in 1949, zit nog altijd niet stil. Hij verving vroeger al Dokter Ankie en Karel du Chatinier, het onvolprezen duo in de medische vakken. Nu is hij met een dissertatie bezig. Over links- en rechtsbenigheid. Onderzoeksliteratuur kan hij zeer moeilijk vinden. Op internet komt hij niet veel verder dan een opsomming van bekende voetballers en hun traptechniek. De bibliotheken van de KNVB en Universiteiten zijn ook zeer beperkt. Iemand die hem kan helpen bij zijn speurtocht zal veel dankbaarheid ontmoeten als hij contact opneemt via haverkorn27@zonnet.nl.

Tentoonstelling.

Nog een voorproefje van de toekomstige club.

Mieke van den Brande (van Jaap Bakker) en de oud-studenten **Patries van Stekelenburg** en **Wim Wieringa** (van de houten beelden in de hal van de Halo) gaan samen met een buurman hun kunst tonen. Op zondag 14 september van 12.00 tot 17.00 uur in de Tomatenstraat 70 in Den Haag. Met muziek o.a. door **Conny Schelvis** en **Dick Adriaanse** (ook Halo).

Voor wie op 14 september niet meedoet met het golfen op de Halo open bij de Scherpenbergh (info bij: moxxgolf@gmail.com) misschien een optie. Tot en met 10 september kun je voor de **Halo open** nog inschrijven bij dat zelfde adres. Kosten: € 55,-- overschrijven op: NL28INGB0000178675.

Interview.

Hij is nu 55 jaar, studeerde in 1983 af aan de Halo en werkt sinds vorig jaar in Azerbaidjan. Het gaat over **Stanley Brard**. In de jaren dat hij hoofd jeugdopleiding van Feyenoord was is die voetbalschool, want zo mag je dat wel noemen, enkele keren door kenners gekozen tot de beste van Nederland. Sinds het WK deze zomer is ook te zien geweest waar dat toe leidt. Het kansloos geachte Nederland pakte daar de derde plaats. Natuurlijk kwam dat mede door het vakmanschap van Louis van Gaal (ook leraar L.O. Amsterdam), maar de doorgestroomde jeugd van Feyenoord leverde ook een fikse bijdrage. De opvolger van Stanley, Damien Hertog, is ook een oud student van de Halo en ook in zijn eerste jaar staat de jeugdopleiding van de Rotterdammers aan de top.

Hoog tijd dus om Stanley aan het woord te laten;

“Mijn eerste baan was professioneel voetballer bij Feyenoord.

Ik kreeg mijn 1^e contract toen ik 16 was. Daarna een hele lang tijd een combinatie gemaakt met voetballen en werken. Als gymleraar ben ik begonnen met een half jaar invallen op mijn oude middelbare school het Aloysius College in Den Haag. Wat een fantastische accommodatie hadden zij daar.

Op scholen in Rotterdam en Alphen aan de Rijn heb ik ook parttime banen gehad. Maar ook deze banen in combinatie met het voetballer of trainer zijn.

Naast het voetbal altijd een combinatie gemaakt met werken of studie.

Tijdens mijn Feyenoord periode van acht jaar heb ik mijn eerste trainersdiploma's gehaald. Toen nog D en C genaamd. In de zeven jaar bij RKC Waalwijk, heb ik mijn B diploma gehaald.

Omdat ik niet meer veel aan spelen toekwam, heb ik besloten om het goed af te sluiten.

Mijn laatste actieve voetbaljaar nog één seizoen bij Zwart/Wit '28 gespeeld en de technische coördinatie van de jeugd opgenomen.

Hierna ben ik twee jaar Hoofd Coach geweest van de vv Capelle. Deze baan combineerde ik met een baan als gymleraar, leraar maatschappijleer en wiskunde bij een horecavakschool in Rotterdam.

Op dat moment kwam de vraag van Leo Beenhakker om hem te assisteren bij Vitesse.

Een combinatie was niet mogelijk. Financieel een stap achteruit maar sportief een flinke stap vooruit. Voor het eerst full time in de voetballerij.

Tijdens de 4 jaar bij Vitesse heb ik de proflicentie Coach Betaald Voetbal gehaald.

Vervolgens anderhalf jaar ADO Den Haag wat zeer interessant was! Veel geleerd en heel veel ervaring opgedaan.

Daarna drie prachtige jaren ervaren als Hoofd opleiding bij Nagoya Grampus Eight in Japan. Zeer fascinerend om een andere cultuur van dichtbij te mogen ervaren en te beleven.

Leef-, woon- en eetgewoonten zijn daar geheel anders, maar in één woord FANTASTISCH!

In 2005 vroeg Feyenoord of ik geïnteresseerd was om bij de jeugd te gaan werken.

Daar heb ik niet lang over hoeven nadenken.

Eerst als Hoofd Jeugdscouting en Coördinator Voetbalschool en daarna zeven jaar als Hoofd jeugdopleiding, een hele mooie periode uit mijn carrière. Acht fantastische jaren gehad met hele goede collega's.

Werken en vechten in de positieve zin van het woord om Feyenoord weer daar te krijgen waar het hoort.

Op dit moment doe ik mijn ding (jeugdvoetballers opleiden) in Azerbaidjan.
Mijn functie is Academy Director van Qabala en verder adviseer ik met andere Academy Directors de bond van Azerbaidjan om het voetbal verder te ontwikkelen.
Qabala is een klein dorp dat in de Kaukasus ligt.
Ze hebben grote plannen met de club en het dorp. Ze zitten daar niet stil. Golfbanen en Skipistes realiseren, zijn op dit moment de grootste projecten in de regio van Qabala.
Naast mijn werk heb ik alleen hele leuke dingen gedaan. Voetbalclinics in het buitenland en presentaties geven over het opleiden van voetballers van Engeland tot Japan en van Indonesië tot Brazilië.
Heel leuk was dat ik gevraagd werd om als trainer een groep spelers te coachen die wedstrijden zouden gaan spelen in Indonesië. Al deze spelers moesten een Indische achtergrond hebben. De gekozen spelers hadden het niveau van 1^e divisie en Top klasse amateur voetbal.
De wedstrijden zijn gespeeld in Soerabaja en Malang. In Jakarta werden we groots ontvangen door de minister van Sport. De volgende dag speelden we onze eerste wedstrijd in Soerabaja voor 40.000 mensen.
Omdat ik zelf de spelers heb mogen uitkiezen had ik de mogelijkheid om ook mijn zonen mee te nemen. Beiden scoorden in deze wedstrijd die live werd uitgezonden en bekeken werd door 3-4 miljoen mensen.
Later vertelde ik hen, als trotse pa, dat ook hun opa hier had gespeeld.
Alle twee hebben hierna een half jaar als professional in Medan gevoetbald.
Hoe het kan lopen!

Als ik terugdenk aan de HALO heb ik alleen maar goede herinneringen. Aan mijn studiegenoten en docenten, die me op alle manieren gesteund hebben om het diploma te halen. Het was een grote happening en altijd ging ik met veel plezier naar de Academie met zijn vele topsporters.
In die tijd was ik verbaasd over de diversiteit van de docenten.
De gedachten, de werkwijze, leefwijze en ervaring van de docenten was heel erg verschillend. Dit concept tracht ik zo veel mogelijk in de clubs waar ik heb gewerkt en nu werk gedaan te krijgen. Spelers met zoveel mogelijk verschillende persoonlijkheden in aanraking laten komen. Dan wordt het niet saai en is het interessant om te zien hoe de spelers en trainers daar mee omgaan.
Zoals ik al had aangegeven ben ik nu de opleiding van FC Qabala in Azerbaidjan aan het organiseren, om ervoor te zorgen dat in de toekomst jongens van eigen bodem in het 1^e elftal van Qabala zullen spelen.

Nog een laatste advies: **zorg dat je elke dag met een goed gevoel opstaat en heel veel genieten van het moment!**

**Groeten uit Qabala
Stan”**