



## Genootschap van Vrienden van de HALO

10<sup>e</sup> Jaargang, nummer 1, januari 2010

Er zijn van die berichten waar je plots van schrikt. We hadden al jaren niets meer van haar gehoord, maar toch staan haar gezicht en vooral haar enorme brillen in het geheugen gegrift; Voormalig omroepster, tv-presentator en NOS Journaallezer [Lous Haasdijk](#) is overleden. Ze presenteerde in de jaren zeventig twee jaar lang het Journaal, maar de meesten zullen haar kennen als panellid van het tv-programma *Babbelonië* met onder andere Jos Brink en [Pim Jacobs](#). Lous Haasdijk is 71 jaar geworden, waaraan zij is gestorven is nog niet bekend. De drie vaste gezichten van het programma *Babbelonië* zijn nu alle drie overleden.



Lous tijdens de ontgroening, net voor die blote man (Leo)

Dit verhaal las ik op Google en mijn herinneringen gingen ineens heel ver terug. Ja, ook voor mij was Lous bijzonder. Op de middelbare school was zij 'het mooiste meisje van de klas'. Daar mocht je zo maar niet aankomen. Maar ik had het geluk om in februari 1954 schaatskampioen van de school te worden. Trots als een pauw mocht ik hand in hand met haar

rondjes op de ijsbaan rijden. Een paar jaar later bezocht ze de Academie en mocht ik haar ontgroenen. Na die tijd hebben we af en toe elkaar nog ontmoet. Het waren altijd gezellige ogenblikken en we lachten veel om die oude tijd. Voor de lichamelijke oefening heeft ze niet veel betekend maar voor haar televisieprogramma's des te meer. Jammer dat ze afscheid van ons heeft genomen maar haar mooie lach (en natuurlijk die grote brillen) zullen we niet gauw vergeten.

Leo Lochtenbergh

### **Van de penningmeester:**

In de (bestuurs)vergadering is bepaald, dat de contributie voor 2010 naar € 15 per jaar gaat.

Wie nog niet betaald heeft t/m 2009, graag storten **vóór 1 februari 2010**.

De contributie voor 2009 is € 13 per jaar.

De contributie voor 2010 wordt € 15 per jaar.

Betaalde je al t/m 2009, dan is € 30 voldoende t/m 2012. Graag voldoen vóór 1 april 2010.

### **Rekening 178675 tnv GVVDH te Den Haag.**

Zorg altijd dat je voor en achternaam op het betaalafschrift staan, anders is het niet terug te vinden van wie de betaling was.

Bij vragen over betalingen mag je altijd bellen 06-11326989 of mailen [bij@xs4all.nl](mailto:bij@xs4all.nl) naar Maja.

We hopen dat jullie ook oud klasgenoten enthousiast maken om (weer) lid te worden en naar de activiteiten te komen en/of naar de reünie op 15 september 2012.

## **Alpe d'Huez.**

In juni 2006 reden voor het eerst een aantal mensen op één dag zes keer de Hollandse berg van de Tour op. Ieder liet zich sponsoren voor de Kankerbestrijding. Het succes was zo groot dat het project tot nu toe jaarlijks wordt herhaald.

Mart Groen in 't Woud is een oud-Halo-er (afgestudeerd 1984), die dit jaar ook het grote avontuur gaat wagen. Wellicht zijn er meer, want er wordt veel gefietst door de oud-studenten.

Wie er iets voor voelt Marty te sponsoren, of misschien wel meer, kan hen vinden op: [martygroenintwoud@wanadoo.nl](mailto:martygroenintwoud@wanadoo.nl)

## **Denktank.**

**Ik ontving een aantal mails naar aanleiding van onze kerst- en nieuwjaarswens. Daar zat ook onderstaande bij. De passage die ik vooral onder de aandacht wil brengen, heb ik dik afgedrukt.**

**Voor wie de schoen misschien past.**

1-1 "Ha Henk,

Hartelijk dank voor de mooie animatie. Dat heeft Paul (ondanks zijn leeftijd ☺) toch maar mooi in elkaar geknutseld.

-2- Een paar jaar geleden heb ik (ik = Marjolijne Molenaar, afgestudeerd 1987, jaren les gegeven tijdens de Turnkampen, weet je nog?) contact met je gehad omdat er toen het plan was een soort van denktank op te richten en ik vanuit mijn nieuwe carrière (lichaamsgeoriënteerde psychotherapie) heel graag mee zou denken over mogelijkheden om jonge kinderen ook te onderwijzen in het lichaam als opslagplaats van emoties.

**Daarover heb ik verder nooit meer iets gehoord. Is het helemaal van de baan of zou het helpen als er nieuw leven ingeblazen werd? Want ik kom graag een keertje opdraven om er een vurig verhaal over te vertellen!**

Overigens ben ik inmiddels stafdocent van een opleiding tot lichaamsgeoriënteerde psychotherapie. Zo zie je maar, het HALO-bloed (lesgeven!) kruipt toch weer waar het niet gaan kan. Voor meer informatie over mijn opleidingsinstituut, zie [www.bodymindopleidingen.nl](http://www.bodymindopleidingen.nl).

Ik wens jou en alle andere HALO-coryfeeën hele fijne dagen en een gezond, gelukkig en inspirerend 2010 toe.

Hartelijke groet,

Marjolijne Molenaar

(04-01-2010)

## Van de KNKV site.



### Jeugdcoaches tekenen contract

De TIME for Korfbal Challenge heeft tussen Kerst en Oud & Nieuw parttime contracten afgesloten met de bondscoaches voor de verschillende jeugdteams. Samen met directeur Jaap Broersma tekenden Jennifer Tromp, Kees-Jan Oppe en Wim Scholtmeijer de overeenkomst die hen als bondscoach aan het KNKV verbond. Eerder werkten deze bondscoaches op basis van onkostenvergoeding.

Jennifer Tromp heeft de Nationale selectie onder 16 jaar onder haar hoede. Haar reactie na ondertekening van het contract: "Een mooie uitdaging". Kees-Jan Oppe is vanaf nu officieel bondscoach van de Nationale selectie onder 19 jaar. Zijn reactie: "Mooie ploeg, mooi spel en presteren". Wim Scholtmeijer ondertekende een overeenkomst als bondscoach van Jong Oranje. Zijn doelstelling: "Toppers afleveren op het hoogste platform". Hoofd Korfbalontwikkeling van het KNKV Kees Rodenburg was tevreden met de aanstelling van de nieuwe bondscoaches. "Hiermee zet het KNKV een stap op weg naar fulltime coaches".

Jennifer Tromp en Kees-Jan Oppe gaan nu met hun selecties in voorbereiding op de jaarlijkse interlands tegen België in februari. Wim Scholtmeijer start met zijn selectie de intensieve voorbereiding op het EK in 2011 in Engeland.

Bovenstaand bericht toont aan, dat het de korfballers ernst is met de opleiding van de jeugd.

**Voor een HALO-er is het extra leuk om te constateren dat er daarvoor drie afgestudeerden zijn uitgekozen.**

## Uniek.

Op 13 januari was er in het gebouw van de Academie voor Sportstudies een unieke bijeenkomst.

Er werd een in het Duits geschreven boek over turnen overhandigd aan de vertegenwoordiger van de ambassade van de Bondsrepubliek, de heer Konrad H. Arz von Straussenburg.

Met een korte toespraak benadrukte directeur John van den Berg dat er na zeer lange tijd een omgekeerde richting aan de vakliteratuur is gegeven door dit boek. Konrad Arz zag het zelfs als een kleine revanche voor het werk van Turnvater Jahn.

Het bijzondere zit in het feit dat het boek is geschreven door twee Nederlanders. Twee oud-studenten van de HALO zelfs. **Michel Bosman** en **Joris Hoeboer** hebben namelijk hun boek laten vertalen. Dat is niet gebeurd uit hoogmoed, maar omdat het boek de aandacht had getrokken van de Sporthochschule in Keulen. Men is in Köln zo gecharmeerd van het boek, dat het gebruikt gaat worden voor de studenten aldaar. De meeste Nederlandse ALO's hadden dat ook al besloten.

Meer dan een eeuw lang heeft de Duitse vakliteratuur bij turnen de toon aangegeven. Het gaat nog verder. Er is intussen een uitwisseling van de Academie met de Sporthochschule. De secties turnen gaan jaarlijks bij elkaar op bezoek. Het is de bedoeling dat daar in het kader van de z.g. minorstudies een uitwisseling ontstaat waarbij 4<sup>e</sup> jaars studenten en ook docenten voor een half jaar meelopen bij elkaars opleiding.

Wie meer wil weten over het boek:

De Bouwstenen van het Turnen op School/ Turnen die Bausteine.

ISBN/EAN: 978-90-76837-23-9 resp. 978-90-76837-26-0.

NUR-code: 180

Uitgever: HASSINK DRUKKERS HAAKSBERGEN.

[www.hassinkdrukkers.nl](http://www.hassinkdrukkers.nl)

## ***Interview.***

Wij, Cees Oort en ik, ontmoetten Joop Brandenburg. Hij woont in een gezellige aanleunwoning in de Haagse Houtwijk. Na de vorige Nieuwsbrief nam hij contact op en vertelde hij in de tweede wereldoorlog te hebben gestudeerd. Een tijdperk dat juist nu weer volop in de belangstelling staat. Het leek dus aardig daaraan in ons interview aandacht te schenken.

Ik ben met Cees, in plaats van mijn vast maatje Jan van Heek. Jan is helaas even uitgeschakeld. Enkele maanden geleden waren de medici nog net op tijd bij hem. Een abces aan de twaalfvingerigedarm en gat in zijn maag en buikvliesontsteking kluisterden hem aan bed. Er was, volgens hemzelf, natuurlijk niets aan de hand, zodat Willy, zijn vrouw, maar net op tijd alle alarmbellen aan het loeien kreeg.

Het gaat nu langzaam vooruit en het duurt nog wel even voor hij deze tik verwerkt heeft. Het gaat met kleine stapjes (waar hij niet van houdt), maar het komt in orde.

Terug naar Joop Brandenburg.

**Vraag:** *Hoe oud ben je nu ?*

In april 2010 wordt ik 90 jaar.

*Daar kijk je als interviewer toch even van op, als je merkt dat hij zonder bril leest en alles hoort wat je op een gewone toon zegt.*

**Vraag:** *Wanneer heb je op de HALO gezeten?*

Van 1940 tot 1943 heb ik gestudeerd. De opleiding was toen driejarig. Ik was in militaire dienst “voor mijn nummer”, zoals de dienstplicht toen werd genoemd. Ik lag weliswaar vlakbij de Grebbeberg, maar ik heb niet gevochten. Mijn vader schreef me in voor de studie en ik kreeg permissie om terug naar Rotterdam te gaan om te beginnen. Ik was in het gezelschap van enkele beroepsmilitairen, die ook op die manier de oorlogstijd hebben doorgebracht. Onder hen de latere generaal Ferry Meinders

(of Meijnders). Karel du Chatinier (*voor vele vrienden van de Halo hun zeer geprezen anatomiedocent*) was ook een klasgenoot. We waren met 20 studenten. In het tweede jaar zaten er 4 en in het derde 3.

De opleiding had geen eigen gebouw. We woonden in bij de Eerste Nederlandse Montessorischool aan de Laan van Poot. (*Een inwoning die tot 1962 geduurd heeft*). De naam van de opleiding was nog “De Haagse Kweekschool, instituut voor Lichamelijke Opvoeding”.

Praktijklessen werden verzorgd in de zalen van het Johan de Witlyceum, waar nu het Mediacollege van Mondriaan gevestigd is, en soms zelfs in een andere zaal omdat daar de docent les gaf.

Bijvoorbeeld bewegen op basis van een gespeeld ritme door Jan van As aan de Bezuidenhoutseweg, in zijn school waaruit hij alle turntoestellen had verwijderd. Spel deden we op het Stokroosveld, waar nu het Segbroeckcollege is en atletiek op de baan aan de Laan van Poot. Theorie op de eerste etage van de Montessori school. Turndocent was de beroemdste Haagse gymleraar, meester Taal. Die haalde regelmatig de krant door over zijn auto te springen of op hoge leeftijd nog met een salto het zwembad in te duiken. In de winter kon je hem ook in blote bast buiten tegenkomen. Een stoere man.

Den Haag bereiken was soms moeilijk. Ik heb een jaar dagelijks op en neer gefietst tussen Rotterdam en Den Haag. Later ging het met de trein. Soms moest ik in Den Haag blijven slapen, want dan kreeg ik bericht dat er een razzia werd gehouden op het station in Rotterdam, met het risico dat ik naar Duitsland zou worden gestuurd. Ik zat dan in zo'n periode een paar weken in Zwolle bij familie en ging daarna weer gewoon verder in Den Haag.

**Vraag:** *Hoe ben je aan je eerste baan gekomen en hoe is het verder gegaan ?*

Ik begon in Rotterdam bij het lager onderwijs en een Mulo (meer uitgebreid lager onderwijs) in een tijdelijke aanstelling. Later kon ik in Den Haag een volledige baan krijgen, ook bij de voorloper van het basisonderwijs. Na enige tijd kwam ik bij de school voor slechthorenden en spraakgestoorden. Met cursussen kon ik mij specialiseren en het beviel zo goed dat ik er mijn hele loopbaan ben gebleven. Ik zat in de voorzaal van de Goudenregenstraat vaak naast de Halo die de achterzaal had gehuurd. Het eerste dat ik leerde was dat je tegen slechthorenden vooral niet hard moet praten, maar zichtbaar en duidelijk moet articuleren.

**Vraag:** *Heb je naast je baan nog andere dingen gedaan ?*

Volksdansen speelt in mijn leven een vooraanstaande rol. Ik heb er bij de Rotterdamse volksdanskring mee kennis gemaakt. Ook mijn vrouw heb ik daar leren kennen. Jarenlang ben ik met mijn volksdansgroep bij het HIVO in Den Haag, een soort Volkuniversiteit, geweest. Later ook secretaris en voorzitter van de landelijke examencommissie.

Ik heb er vele contacten over de hele wereld aan overgehouden. In Nederland is de verspreiding veel geringer dan in veel andere landen. In Roemenië bijvoorbeeld kent men een veelheid van de 70 á 80 dansen die ook in Nederland bekend zijn.

Nog steeds geef ik volksdansen, maar dan nu aan een groep ouderen.



**Vraag:** *Waarom heb je goede herinneringen als je terugdenkt aan de HALO ?*

Aan de saamhorigheid van de groep studiegenoten. We hingen aan elkaar. Het was een hele fijne, gezellige groep mensen, die onder moeilijke omstandigheden elkaars steun goed kon gebruiken. We zijn ook de oprichters geweest van de studentenvereniging die later "Forcial" werd. Voor zover ik weet zijn vrijwel allen die begonnen aan de studie ook met de akte MO P (zo heette de bevoegdheid toen) vertrokken.

**Vraag:** *Heb je iets aan de opleiding op de HALO gehad ?*

We waren voor het reguliere onderwijs goed voorbereid in de opleiding. De kennis en kwaliteiten voor het speciaal onderwijs heb ik zelf bijeen moeten sprokkelen.

**Vraag:** *Wat doe je nu nog ?*

Zoals ik al zei geef ik nog steeds volksdansles. Verder geniet ik van het leven. Ik heb zojuist een internetaansluiting, dus je kunt de nieuwsbrief in het vervolg mailen (*tot nu toe was Joop één van de twee die per post werden bereikt*).

**Vraag:** *Wil je nog iets kwijt dat we niet gevraagd hebben ?*

Nee, eigenlijk niet. Nou, misschien wel dat ik, als ik die verhalen van jullie lees, onder de indruk ben van wat mensen allemaal bereikt hebben. Ik heb echter helemaal geen spijt van de keuzes die ik heb gemaakt, door altijd te blijven lesgeven op de plek waar ik mij thuis voelde.

*Als vanzelfsprekend hebben wij onze mening, dat iemand die zijn hele loopbaan voor de klas heeft gestaan en aan kinderen veel heeft geboden in ons mooie vak ook heel veel heeft bereikt. Dat hebben we aan Joop laten weten.*

*Henk Mijnsbergen.*

#### *PROBLEEM*

*Elke keer dat ik aan een Nieuwsbrief begin, lees ik eerst nog even in ons reünieboek. Ik zie dan zoveel leuke dingen dat ik al gauw weer uren doorlees.*

*Leo Luchtenbergh*